

Innehållsförteckning

Ordförande har ordet	1-2
Uppmaning mailadresser	2
Sekreteraren har order	3
Bridge	3
Viktiga datum	4
Rapport från årsfesten	5
Göta Kanal	6-7
Tips i sommar och Till sist	8

OBS! Klubbens webbadress på klubbkortet
råkade bli fel. Det ska vara:

<http://www.obk.space2u.com/>
eller
<http://www.obk.se/>

Ordföranden har ordet!

I dag (19 mars) rapporterar TV-meteorologen att våren är på väg vilket innebär att den vanliga vårustningsbrådskan snart infinner sig.

Ni som följt med tidningsskriverierna har säkert läst om att det finns ett förslag till hårdare tag när det gäller utsläpp från båttoaletter. När beslutet tas och hur det kommer att utformas är ännu inte klart. Som ni vet har vi redan en toatömningspump nere i hamnen, så vi är beredda så långt. Ett antal båtar måste dock byggas om så att man kan tömma från däck. Klubben kommer att skaffa hålsåg och övriga verktyg som vi gemensamt behöver för ombyggnaderna ombord, när vi väl vet hur beslutet och kraven kommer att utformas. Någon i klubben kommer att få uppdraget att ge goda råd om hur arbetet ska utföras, så även den som inte är så informerad och kunnig i sak ska kunna klara av det i egen regi .

I dagsläget har vi startat diskussioner i styrelsen om hur vi ska få till en spolplatta för att ta hand om vattnet när vi högttryckstvättar vid upptagningarna. Kontakt kommer att tas med kommunens miljökontor för dialog om krav på funktion etc..

Som ni säkert upplevt tidigare så har akustiken i klubbhuset varit förskräcklig. Det är nu åtgärdat. Ett nytt innertak har monterats och det blev både snyggt och fungerar bra. Nu kan man prata i normal samtalston även under fester, vilket vi njöt av under senaste årsfesten. Jobbet gjordes i egen regi av ett antal medlemmar anförda av Owe Westin

Några har kanske sett att det ligger formar till betongbryggor ovanför mastkranen. Planerna är att vi, i egen regi, ska gjuta tre bryggor. En av bryggorna ska ersätta träbryggan vid Radön, och en ska ersätta sjösättningsbryggan nere i hamnen och den tredje är eventuellt tänkt som vågbrytare på Radön.

*Numera bra akustik
i klubbhuset!*



Ordförande har ordet fortsättning ...

Här kommer det att finnas möjlighet för de som vill ha något att lägga händerna på någon gång efter sjösättningen. Om ni har specialkunskaper så är det särskilt värdefullt att ni deltar.

Om du är en av dem som fått parkeringsbot utanför infartsgrinden till klubben så kan du få tillbaka dina pengar om du skriver till Polismyndigheten i Stockholm. Det är så att det området ingår i den yta vi hyr av kommunen, så böteslapparna är felaktigt utställda. Vi har haft kommunens representant på plats och är överens om att det är på det viset. Hör av er till mig om ni vill ha mer info.

Beträffande Radön så kommer ni väl ihåg att klubben numera bara hyr den södra delen och att stugägaren, just nu, ligger i förhandling med Stockholms Stad om framtida hyresavtal eller alternativt köp av sina fastigheter.

För övrigt har jag, från säkra källor (en som har tolkat abborrfenornas färg), hört att den stundande sommaren kommer att bli kanonfin, bara högtryck och labra brisar.

Ha en skön sommar

*Ingvar Bingman
Ordförande*

Mail-adresser, tack!

Det har blivit väldigt dyrt för klubben att skicka ut både fakturor, allmän information samt ÖBK-bladet med post. Minimum 12:- per försändelse och tillfälle. Vi vill nu försöka skicka så mycket information per mail som möjligt. Skicka därför din mail-adress till matrikelansvarig, så läggs den in.

obk.info@home.se
obk.matrikel@home.se





Sekreteraren har ordet!

Rapport från Årsmötet den 31 januari 2010.

Årsmöte hölls den 31 januari 2010. Antal deltagare på mötet var ca 40 st.

På ÖBS:klubbkort hittar du uppgifter om alla funktionärer inom klubben

Thomas Forslund valdes till årsmötets ordförande. Anders Olsson, vice kassör, valdes in i styrelsen. Övriga styrelsemedlemmar sitter kvar ytterligare ett år.

Övriga funktionärer, se klubbkort och på ÖBK:s hemsida.

Årsmötesprotokoll och Verksamhetsberättelse finns under fliken Verksamhetsberättelse/Årsmötesprotokoll.

Efter årsmötet delade Kerstin Ekberg, doktorerar i Södertäljes Småbåtshamnar, ut ett frågeformulär som medlemmarna skulle svara på under kaffet. Utifrån detta frågeformulär berättade Kerstin mer utförligt om de rätta svaren på frågorna. Frågeformuläret kan du hitta på ÖBK:s hemsida under fliken Aktuellt från Sekreteraren.

Det var ett uppskattat föredrag om Södertäljes Småbåtshamnars historik.

/Berit Hjelm

Bridge

Är du intresserad av att ÖBK startar Bridgekvällar?

Kontakta Bian Björk, tel **08-550 115 11** eller Inger Bingman, tel **08- 550 642 17**





Seglingar ÖBK

- 13 maj Flygardraget, distanssegling, start vid Radön, mål söderöver
- 26 juni Alvedon Cup, kappsegling på midsommardagen
- 14 aug Radön Runt, klubbmästerskap och kräfts-kiva
- 11 sep Radön Open, inbjudningskappsegling.
- 11 dec Luciassegling, jollematchrace i hamnen, knytkalas kl, 18.00

Seglingar SBS

- 12 maj Första onsdagsseglingen. Håller på till september
- 7 aug Askö Runt
- 21 aug Kringlan Cup

Seglingar SBK

- 29 maj Mälarödistansen
- 28-29 aug Tvådagars kappsegling

Seglingar NNS (Nynäshamn)

- 12-13 jun Landsort Race
- 28 aug Skärgårdsseglingen



Även Järna Båtklubb har seglingar höst och vår. Inga fastställda datum vid pressläggning.

Viktiga datum inom ÖBK

- 24 apr Sjösättningsfest. Knytkalas kl 18.00
- 18 maj Arbetsdag Båtklubben kl 18.00
- 22 maj Arbetsdag Radön, kl 10.00. Knytkalas på kvällen
- 14 sep Arbetsdag hamnen inför upptagning kl 18.00
- 13 nov Arbetsdag Radön, samling 9.00 i båtklubben
- 30 jan Årsmöte 2011
- 19 feb Årsfest 2011



Rapport från Årsfesten den 13 februari 2010

ÖBK:s medlemsresa med Hjelmtrip gick detta år till Spanien.

I gaten kunde resenärerna köpa en drink eller annan förfriskning.

Påstigningen på planet gick lugnt och metodiskt tillväga. Kapten Hjelm hälsade alla välkomna ombord.

På planet serverades det sill- och räktoast. Kapten Hjelm höll i allsången ombord på planet.



Efter landstigningen i Spanien serverades det Paella och som avslutning en chokladkaka till kaffet.

Ingvar Bingman fick ta emot ÖBK:s fina vandringspris, som vinnare i Radön Runt den 14 augusti.

Reseledarna (Kabinhäxorna) fick var sin ros av Ingvar Bingman, som tack för ett mycket fint arrangemang.

Sekreteraren fick en blombukett av ordförande för ett väl utfört arbete under år 2009.

Efter middagen var det som vanligt dans till en tvåmanna orkester. Dansen inleddes med den populära Fågeldansen.

Under resten av kvällen var det fullt ös på dansgolvet och samtliga resenärer hade en mycket trevlig kväll.

/Berit Hjelm, en mycket nöjd resenär och ser fram emot nästa års medlemsresa.



OBS! Kom ihåg att skicka din mail-adress till obk.info@home.se eller
obk.matrikel@home.se



Göta Kanal Sommaren 2009

Rapport från Nixies och Skvallrans resa genom Göta Kanal och runt sydkusten.

Gösta, Kerstin, Tommy och Karin seglade från Radön till Stendörren på midsommardagen. Lasse, Berit och Olivia kom till Radön samma dag, övernattade där och fortsatte på söndagsmorgonen till Lundarna där Nixie väntade på oss.

På måndagens morgon var det tät dimma. Dimman lättade fram på dagen och nu började det vackra sommarvädret. Vi fick en fin segling till Mem, första slussen och fortsatte till Söderköping.

På tisdagen, efter 11 slussar var vi framme vid Brådtoms brygga och det vackra och varma vädret höll i sig. Nästa stopp var Bergs gästhamn och hälften av Bergs slussar var avklarade. Därefter fortsatte vi till Borensbergs gästhamn. På vägen passerade vi två akvedukter. Fortfarande mycket varmt! I väntan på att få slussa badade vi både i kanalen och i en av slussarna. Fredagen fortsatte över Borensjön och genom Borenhults slussar till Motala gästhamn. På lördagen åkte Oliva hem till Södertälje och vi andra tog en promenad till Balzars von Platens grav. Dagen efter fortsatte resan till Vadstenas vallgrav.

Resan fortsatte över ett vindstilla Vättern till Forsviks gästbrygga via Karlsborg. Dagen efter kom Tommy och Barbro Åhlund förbi och Karin fick lift hem till Södertälje. Vi andra fortsatte resan till Vassbackens brygga. I Forsviks sluss fick ett fint mottagande med sång och musik av Forsviks Frälsningsarmé. Varje gång en Göta Kanal båt slussar kommer det en kör och sjunger för passagerarna och besättningen.

Dagen efter fortsatte vi till Norrkvarns gästbrygga. Vi fick ligga stilla en stund och vänta på att ett åskregn skulle upphöra. Det var mycket varmt. I Norrkvarn finns för barn en kopia av Göra kanal mellan Vättern och Vänern. Efter 13 dagar passerades Sjötorp, de sista slussarna i Göta kanal. Färden fortsatte till Mariestads gästhamn, därefter över Vänern till Läckö slott. Ett riktigt oväder med åska och regn kom över oss på eftermiddagen och under natten.

Från Läckö slott fortsatte vi till Vänersborg. Mitt på Vänern fick Skvallran motorstopp. Impellern måste bytas ut och detta i krum sjö, men det gick bra och vi kunde fortsätta för egen maskin till Vänersborgs gästhamn. Två dagar genom Göta Älv ner till Göteborg. Vi stannade över natten i Lilla Edet och kom fram på måndagen till Lilla Bommens gästhamn i Göteborg.

*Från Mem till Sjötorp
är det sammanlagt
58 st slussar*

*Göta Kanal kallas
även för "Sveriges Blå
Band".*

*Göta Kanal kallas
även skämtsamt för
skilsmässodiket.
I detta fall verkade
paren ha klarat
strapatsen*

*Från Sjötorp till
Göteborg passeras
ytterligare sex slussar,
nivåskillnad 44 meter*



Lasse (son), Olivia och Kalle kom till Göteborg för att fortsätta segla med Skvallran på Västkusten. Berit och Kerstin åkte hem några dagar.

Resan fortsatte på tisdagen till Donsö gästhamn. Efter Donsö fortsatte vi till Varbergs gästhamn, i hög sjö. Onsdagen tillbringades i Varberg, då det blåste för hårt för att fortsätta. Nästa stopp var Glommen, detta efter ytterligare besvärlig resa i hög sjö. Kalle och Olivia åkte hem med buss och tåg.

Skvallran och Nixie fortsatte till Mölle och därefter till Helsingborg. Kerstin och Berit mönstrar på och Lasse (son) åker hem till Olivia och Kalle.

Tisdagen den 14 juli bjuder Tommy på födelsedagstårta och därefter fortsätter resan till Ven (Kyrkviken), Berit och Kerstin kan äntligen bada i Öresund. Resan fortsätter till Malmö, Falsterbokanal, Ystad och Simrishamn. Nixies besättning åker hem några dagar. Berit och Lasse stannar kvar och tar en båttur till Christiansö och Bornholm. Träffar Barbro och Lennart Nordlund som ligger med Caramia i Allinge. Det blir fika ombord.

Får redaktionen bjuda herrarna på en sälbild?

Torsdag den 23 juli kommer Kerstin, Gösta, Tommy och Karin tillbaka och vi äter en god middag ute. Därefter fortsätter resan över Hanöbukten till Åhus och Vindshammar utanför Karlskrona. I Karlskrona får Nixie och Skvallran besök av släktingar.



Från Karlskrona seglar vi upp genom Kalmarsund och stannar till i Kristianopel, Bergkvara och Borgholm. I Oskarshamn stannar vi två dagar. Den 31 juni bjuder Lasse på födelsedagstårta.

Resan fortsätter till Vippholmarna, Jungfruskär, Harstena norra viken via Fyrudden. Vi träffar Marianne och Gunnar. Gösta, Tommy, Lasse och Gunnar åker på sälsafari, inga sälar i sikte. Från Harstena seglar vi till Risö, därefter till Oxelösund och nu är vi snart hemma igen.

Vi träffar Arne och Marita på Marskären. Lördagen den 8 augusti kommer vi till Radön.

Det är mycket folk som solbadar och badar vid bryggan på berget när vi kommer till Radön på lördagens kväll.

Efter ca 920 distansminuter och 49 nätter är vi hemma i Östertälje söndagen den 9 augusti.

En mycket trevlig och lärorik resa utefter Sveriges kust.

/Nixie och Skvallran



Tips i sommar

I sommar, första veckan i augusti, blir det stor seglingsfest i Trosa. Festivalen "Trosa Seglar Vackert" samlar SM/KM för Mälarbåtar och A22 samt en LYS/SRS-segling för klassiska båtar av olika slag, bland annat är Skärgårdskryssaren Beatrice Aurore anmäld. Regattan väntas locka deltagare från hela Europa, och över 100 båtar kan synas på fjärdarna utanför Trosa i början av augusti.

För arrangemanget står Scandinavian Classic Yacht Trust och Nynäshamns Segelsällskap. Trosa Kommun finns även med på ett hörn. I hamnen väntas många evenemang både för vuxna och barn. Detta är även en del av Trosas 400-års jubileum.

3 aug samlas M15, M22; M30 och A22:or

4-6 aug hålls SM och RM med Trosa som bas

7 aug stor internationell kappsegling med start och mål framför Tullgarns Slott.

Till sist...

Vintern har varit tuff mot oss detta år. Dock har det varit en fröjd för alla oss som gillar skidåkning.

Många var det som längtade efter lite vågskvalp när mässan i Älvsjö öppnade sina portar. När maken och jag skulle besöka evenemanget var det så mycket folk i entrén och långt utanför svängdörrarna att vi vände om – det blev med andra ord inget mässbesök i år! Det känns lite konstigt.

Vad som dock känns bra är ordförandens tro på abborrfenornas färg. Lite sol och laber bris tackar vi inte nej till.

Vart ställer vi kosan detta år? Ja, vindarna får troligen råda. Förra året besökte vi Bornholm, för vilken gång i ordningen vet jag inte.

Döm om vår förvåning när Berit och Lasse kom och spatserade på kajen. Det blev en trevlig pratstund i en varm sittbrunn.

Man behöver dock inte segla långt eller tillryggalägga många distanser för att det ska räknas. Det räcker med att hitta nya hamnar att utforska och dessa behöver inte alls ligga långt borta. Vi har världens vackraste skärgård utanför knutarna!

...men visst är det en underbar resa som Svallran och Nixie har gjort. Vi har själva gjort resan. Det kan påpekas att det går utmärkt att åka bara en bit av Göta Kanal. Prova gärna att gå till Väneren fram och tillbaka.

...åsså skicka in din mail-adress...!

Väl mött i sommar! Barbro